

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 41

Zondag 10 maart 2024

Kleur van de zondag: paars



Mededelingen

Kerkdienst 10 maart

We gaan in deze 40dagentijd in de kerk verder met Petrus, die Jezus volgt met vallen en opstaan.

Deze zondag staan we in de kerkdienst en kindernevendienst stil bij de worsteling van Jezus in Getsemané. We zien daar een verdrietige en angstige Jezus, helemaal alleen. Zijn vrienden zijn wel in de buurt, maar in slaap gevallen.

Wat is nodig als die donkere wolken boven je leven samepakken?

Waak en bid! zegt Jezus. Hoe kan dat ons nu helpen?



Geboorte

We kregen als gemeente een mooi geboortebericht.

Op 22 januari is Emilia Adriana van Zanten geboren. Zij is het dochtertje van Arend- Jan en Nina, en het zusje van Jaïro en Rafael.

Op haar geboortekaartje staat:

Liefde, zo mooi en zo fijn

Nog meer liefde te delen

Nu we met ons vijfjes zijn

We feliciteren Arend-Jan en Nina, en hun kinderen Jaïro en Rafael van harte met Emilia, dit wonder van nieuw leven in hun gezin! We wensen hen samen alle geluk en Gods zegen.

Ds. Coby de Haan

Aandacht voor elkaar

Het is al weer een tijdje geleden dat hier bericht is over de rugoperatie van Rieny Hessels Mulder-Hemstede. Wekenlang heeft zij voornamelijk op bed gelegen en langzaam wat mogen herstellen. Graag daarom ook hier het goede nieuws dat zij mocht ontvangen. Uit de foto's blijkt nu dat de operatie het gewenst resultaat heeft gehad. Wel is er vanwege zenuwpijn nog een hersteltijd nodig van maanden tot een jaar. Met Rieny zijn we dankbaar.

Grote schrik was er toen Henk Ubing in het verkeer werd aangereden. Hij kwam ongelukkig terecht en bleek een schedelbreuk en hersenkneuzing te hebben opgelopen, naast blessures aan de schouder, nek en onderrug. Na een verblijf in het ziekenhuis in Utrecht en Ede, is het plan dat hij gaat revalideren in Klimmendaal (Arnhem). Ons meeleven gaat uit naar Henk en Marga in deze uitdagende tijd. Sterkte en veerkracht toegewenst.

Kennismakingsbezoeken

Inmiddels ben ik al weer bijna negen maanden aan de gemeente verbonden. Een prachtig symbolisch getal. 😊 Allereerst is dat als gemeentepredikant van u en jullie allen, daarnaast ben ik vanuit ons pastorale team ook aangewezen als pastor van een deel van de gemeente, die in wijk West huist en jonger is dan 80 jaar. Daar ben ik nog volop aan het 'kennismaken'. Concreet betekent dit dat ik graag op bezoek kom, bij een ieder van deze groep, waar ik welkom ben. Het kan dus zijn dat er een telefoontje komt van Gea Bloemendal of er belangstelling is voor zo'n ontmoeting. Gea plant deze afspraken voor mij in en is daarmee een grote hulp in het pastoraat. Mocht u/jij nog niet gebeld zijn en wel graag (alvast) willen kennismaken, neem dan gerust contact met haar op. Haar gegevens staan ook in het kerkblad.

Ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Hennie Roks.

Liturgische schikking

De bloemengroep volgt deze 40-dagentijd het thema van de Kindernevendienst uit BijbelBasics: "Met vallen en opstaan". We volgen Petrus op weg naar Pasen. Vandaag lezen Marcus 14:32-14:41. Jezus ziet het lijden naderbij komen, maar de discipelen die hem steeds zo trouw waren, slapen in plaats van waken. Doornen verbeelden het lijden, zachte ranken de slaap.

Biddag 13 maart. Leven in afhankelijkheid

Ik denk dat veel mensen in het 'rijke Westen' er niet dagelijks bij stil staan dat we afhankelijk zijn. Voedsel en schoon drinkwater is hier in overvloed. Ons huis is goed bestand tegen wind en regen. Onderwijs en gezondheidszorg staan over het algemeen op een hoog niveau. Het lijkt allemaal vaak zo vanzelfsprekend. Totdat...totdat je financieel de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen, totdat je gezondheid je in de steek laat, totdat je elke dag opzoek moet naar eten en een slaappleaats, totdat oorlog en geweld je dag bepalen. Dan vallen alle vanzelfsprekendheden weg en beseft je dat je sterk afhankelijk bent. Bijvoorbeeld van de *goodwill* van anderen. En dat eigenlijk iedereen afhankelijk is. Zonder de gaven van de natuur bijvoorbeeld komt er bij niemand gezond eten op tafel.

Als je bidt, dan zeg je: "Ik red het niet alleen." Als je bidt, dan weet je je afhankelijk. Afhankelijk van God, voor zijn liefde en ontferming en voor zijn goede gaven. Bidden, je afhankelijk weten én vertrouwen hebben in God zijn sterk met elkaar verbonden.

Op biddag leggen we onze verlangens en onze vragen, onze zorgen en onze pijn neer bij God in het vertrouwen dat Hij ons hoort. We lezen over het volk van Israël dat in de woestijn manna ontvangt, nadat ze bij Mozes en Aäron hun beklag hadden gedaan.

Graag ontmoet ik je aanstaande woensdag in de Petrakerk (!).

Ds. Rob van de Wetering

Met vallen & opstaan: uitgedaagd door Petrus

In deze 40-dagen maken we ruimte om meditatief stil te staan, ons te laten raken en samen in gesprek te gaan. Hiervoor gebruiken we teksten/ beelden over Petrus, de leerling van Jezus, die te maken krijgt met angst en geweld. Hoe gaat hij als volgeling van Jezus daarmee om? Ook dit is een actueel onderwerp voor ons nu.

De volgende bijeenkomsten zijn:

Wo 13-3 - Petrus, doe je zwaard weg, **aanvang 20.30 uur ivm biddag**

Wo 20-3 - Ik ken die man niet! **aanvang 19.30 uur**

Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk.

Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Aanmelden via drs.jdehaan@gmail.com



NB Ook als je de vorige bijeenkomsten niet bent geweest, je kan gewoon aanschuiven 😊

De collecte is deze week bestemd voor:

**kerk
in actie**

Sterke vrouwen in de kerk

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een

diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

Via het programma zending van Kerk in Actie steun je de toerusting van vrouwen op Papoea in hun sociale en pastorale taken.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.

Kerk in Actie o.v.v. Zending maart.

Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Schrijfactie Egypte: geef Hashad een goed kunstbeen



De 26-jarige **Oqba Hashad** uit Egypte zit al bijna 5 jaar onterecht vast. Hij wordt gestraft voor het werk van zijn broer. Die deed onderzoek naar mensenrechtenschendingen. Hashad verloor als kind een deel van zijn been en kan zonder prothese niet lopen. Hij had dus een groot probleem toen zijn prothese in de gevangenis brak. Bijna 2 jaar lang kreeg hij geen nieuwe. In januari van dit jaar kreeg hij er eindelijk wel één. Maar die heeft de verkeerde maat en is dus onbruikbaar.

Gemarteld en mishandeld.

Hashad heeft al heel wat doorstaan in de gevangenis. Hij werd geslagen en kreeg elektroshocks en mocht lange tijd met niemand contact hebben. Ook krijgt hij geen medische zorg voor het resterende deel van zijn been.

Hashad zou überhaupt niet in de gevangenis moeten zitten. Zijn wrede behandeling is enkel en alleen een vergelding voor het activisme van zijn broer.

Wat kunt u doen? Schrijf **vóór 1 mei 2024** naar de autoriteiten van Egypte. Roep hen op om Oqba Hashad onmiddellijk vrij te laten en in de tussentijd de juiste medische zorg te geven. Klik [hier](#) om de brief af te drukken.

Vastenactie 2024: doen jullie ook mee?

We komen in deze vastentijd samen in actie voor ons vastenproject 'Mercy Ships'; ziekenhuisschepen bemannend met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden.

Om een beeld te geven van wat Mercy Ships met de opbrengsten van onze actie kan doen: een maaltijd in het poliklinisch centrum kost €8, een week melk voor een baby €17 en een week vervoer naar het schip €70.

De teller staat na ca. 3 weken op 1.798 euro (stand 3-3-'24). Dit is een goede start, maar kan beter. Mochten jullie nog niet zijn toegekomen aan het deelnemen aan de acties, pak dan nu je kans. Kijk op www.petrakerk.nl/40_dagen_2024 en doe mee met onze acties!

Graag extra aandacht voor de presentatie van Jaap Pilon 'Veense Verhalen' (inschrijven tot 10 maart), het bestellen van **Eieren en Violtjes** (bestellen tot 13 maart) en de activiteiten op onze diaconale dag 'Zuidwest in Beweging' op 23 maart.

Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer **NL 14 RABO 0395 1389 06** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest.

We rekenen op jullie! *Diaconie Wijkgemeente ZuidWest*



Kliederkerk
Veenendaal

LOCATIE: RONDE ERF 86 | VEENENDAAL
(DE OPEN HOF)

zondag 17 maart
15:30 - 17:30 uur

voor (groot)ouders en kind(eren)
in de basisschoolleeftijd

laagdrempelig
samen kerk beleven

**iedereen
is welkom!**

Thema:
Nieuw leven

Graag opgeven bij Coby de Haan
c.d.s.j.dehaan@gmail.com

Bezinningsavond over Israël en Gaza op 18 maart.

Sinds 7 oktober is er sprake van een oorlog tussen Hamas en Israël. Aan beide kanten is er sprake van ingrijpend leed. Velen zullen verlegenheid ervaren met de nood die er aan beide kanten is. Eigenlijk ziet niemand een oplossing voor het conflict. Hoe kan er weer vrede komen? Wat kunnen wij als buitenstaanders, christenen, doen om shalom voor de bewoners daar te bereiken ?

Met deze aanleiding organiseert de Commissie Kerk en Israël van de hervormde gemeente Veenendaal een bezinningsavond op maandag 18 maart in Eltheto (Fluiterstraat 2). Inloop vanaf 19.45, aanvang 20.10 uur (voor wie met de auto komt).

Spreeker deze avond is Marleen van der Louw (Ermelo). Zij heeft ruim vijf jaar in Israël gewoond en gewerkt als pastor. Als toelichting op deze lezing, "Kle(u)ren maken de man", schrijft zij: Sinds de Hamas-aanval op 7 oktober is Israël bijna dagelijks in het nieuws. De ene christen staat pal achter Israël, de ander niet.

Maar ook vanuit Israël zelf hoor je soms tegenstrijdige geluiden: de een wil dat de oorlog voortgezet wordt, de ander vindt dat die moet stoppen en dat onmiddellijk de gijzelaars terug moeten komen. De Israëlische samenleving is intern namelijk niet zo eenduidig als het lijkt. Ik zal ingaan die verscheidenheid vanuit de verhalen die ik van binnenuit ken. Hierdoor krijgen we meer inzicht op welke groepen daar zijn en hoe wij als christenen ons aandeel voor eenheid kunnen leveren door te blijven bidden en op Jezus gericht te blijven.

Wie al meer wil lezen, kan terecht bij haar blog, die zij net voor de Kerst schreef: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/bid-steeds-voor-alle-mensen-aan-beide-kanten/>

U wordt hartelijk uitgenodigd om mee te denken over dit belangrijke en pijnlijke actuele vraagstuk.

Deze avond wordt u van harte aanbevolen, door Roosje Wisgerhof-Beijen, lid van de Werkgroep, namens de Commissie Kerk & Israël van de PGV.

Kijkcijfers zondag 3 maart 2024

Direct: 147 Opname: 69

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal